

# Isaac Heymann (fiktiv)

## Hvem er du?

*Jeg er Isaac Heymann, den jødiske købmand på markedet. Det her er min bod. Du kan se den på maleriet på væggen. Den er lidt i baggrunden af billedet. Der er en maler i byen. Han bor hos Købmand Jepsen og sidder her på markedsdage med sit malergrej. H.J. Hammer hedder han. Han har skam været elev af den store maler Eckersberg! Jeg hørte ham sige, at vi er meget 'oprindelige' her på markedet. Hvad han så end mener med det?*

## Hvorfor er der jøder i byen?

*Fredericia har gennem tiden tilbudt sikkerhed til mit folk. Hvis de var i problemer andre steder i Danmark kunne de komme i sikkerhed her. Min tipoldefar flygtede her til byen for mange år siden fordi han skyldte penge væk.*

*Danmark var det første land, der gav os jøder lov til meget af det samme som danskerne. Før det var det faktisk forbudt at være jøde. Da Frederik d. VII gav os grundloven i 1849 fik vi jøder samme rettigheder som danskere. Fredericia har en historie med frihed for religioner.*

## Har I en kirke?

*Vi har haft vores kirke her i snart 200 år. Den kaldes en synagoge og ligger i Riddergade. Vi har for få år siden genopbygget den efter bombardementet i 1864. I en synagoge har vi den hellige skrift, Toraen, som vi læser fra. I kender den nok mest som en del af Det Gamle Testamente.*

## Hvorfor synger drengene på gaden?

*Det er min fætter Alfred og hans klassekammerater fra realskolen. De øver sig på den franske nationalsang, som de vil synge for biskoppen når han kommer på besøg. Nu hvor Tyskerne og Franskændene er faret i hovedet på hinanden er de sikre på at biskoppen vil more sig over de franske toner! Efter '64 er tysken jo ikke så populær her! (Nynner Marseillaisen).*

## Hvordan kan man rejse til markedet?

*Det er kun et par år siden de åbnede toglinjen fra Århus, nu går den helt fra Aalborg! Næste år kan man komme til fra vest og syd. Snart mødes alle jernbaner i Jylland her i Fredericia!*

*Jeg ved de taler om at bygge en færgekaj nede ved havnen så togene kan sejle fra Strib på Fyn og forbinde hele vejen til København. Måske med en at de her nymodens dampfærger? Desværre betyder det også at kunderne her i byen kan rejse til de andre byer for at handle ... hmmm ...*

## Hvem kommer på markedet?

*Ikke kun dem, der vil handle. Vi har en del pudsige størrelser her i Fredericia. Pot-Ellen er en af dem. Så er der Mutter Skravalder og Føllet, hendes datter. Og også Morgensko, der er tidligere sømand. De er alle interesserede i at få sig nogle snapse for at trøste sig i deres fattige liv.*